

YENİ BAŞLANGICIN EN BÜYÜK UMUDU: CUMHURİYET

Cumhuriyetin sözlük anlamı: yönetim biçimi olarak halkın üstünde hiçbir otorite veya yetkili makam tanımamak, devlet gücü doğrudan doğruya halkı oluşturan bireylerin elinde bulunmak olarak bilinse de Cumhuriyet; zorlu savaşları, sahip olduğu inançla kazanan bir milletin geleceği, umudu; bizler için atarımızdan kalan en değerli miras, yaşam biçimidir.

Türk halkı, Osmanlı Devleti yönetimi altındayken katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ve ülkemizi tamamen savunmasız bırakan, hakları yok sayan bir antlaşma olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalanmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu antlaşmanın şartlarını değiştirilerek işgaller başlayınca Türk halkı, Mustafa Kemal önderliğinde özgürlük ve egemenlik için savaflara ellerinde kalan son umutla katılmış ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık ve fedakârlıklar göstererek kazanmıştır. Binlerce asker ailelerinden, eşlerinden hatta kendilerinden bu amaç için vazgeçmişlerdir.

Savaşlar yapılırken yönetimin halkta olması gerektiğini çok iyi bilen Mustafa Kemal ve arkadaşları kongreler düzenlemişlerdir ve sonunda amacı kapısında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' şeklinde belirtilen yani yönetimin halkta olduğunu gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Cumhuriyet'e giden bu yolda büyük bir adım olan bu açılış, ilerleyen dönemde yaptıkları ve öğrettikleriyle sadece bizlere değil tüm dünyaya örnek olan Mustafa Kemal tarafından geleceğin yetişkinleri çocuklara armağan edilmiştir.

Artık savaşlar büyük bir zaferle sonuçlanınca Mustafa Kemal, kısa sürede gerçekleştirilen bu büyük başarıların en temel sebebinin halkın özgür iradesi ile alınan kararlar olduğunu görmüştür. Başarıların devamlılığı için bu özgürlüğün yasalaştırılması gereği yönünde karara varılmıştır. Milleti esarete sürükleyen Mondros Antlaşması'nın imzalanmasından tam 4 yıl 364 gün sonra yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Böylece milletin esaretinin 5. yılı tamamlanmadan bir gün önce ilan edilerek halkın bağımsızlığı en güzel şekilde ifade edilmiştir.

Cumhuriyet sadece bizlerin özgürlüğünü ifade eden bir yönetim şekli değildir. Bizlerin ilerleyişini sağlamak için gereken fikir ifade özgürlüğünü, seçme ve seçilme hakkını, hiçbir şey gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olduğunu ve bunun gibi birçok hakların var olduğunu gösteren bir dayanaktır ve iyi ki de vardır. Yoksa toplum içerisindeki en temel gereklilik olan eğitimin alınması bile imkânsızlaşır ve bu imkânsızlıklar tekrar topluma yansır. Hatta bu eğitimin gerekliliğini Atatürk şu sözleriyle ifade etmiştir: 'Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesinde ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.'

Mustafa Kemal ise sadece bir milleti özgürlüğe kavuşturan bir asker değildir. O bir devrimcidir, ileri görüşlü, zeki, olayların sonuçlarını görüp en iyi kararları verebilen bir yöneticidir, yeni şeyler üretip edebiyata, matematiğe katan, öğrencilere, halka yön veren bir öğretmendir, yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bırakan, çok yönlü bir insandır. Öyle ki sadece bizim için değil tüm dünyanın sayılı kahramanlarından. Onun gelmiş geçmiş sayılı liderlerden olduğunu İngiliz yazar Herbert Sidebotham şu şekilde kaleme almıştır: "Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü devlet adamıdır diyebileceğimiz Atatürk,

hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.” Bizim atamız olduğunu belirten soyadı ‘Atatürk’ işte tüm bu özelliklerinden dolayı ona verilmiştir.

Yaptığı devrimler, Türk ulusunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmaya yönelik olup bu devrimlerin en büyüğü olan Cumhuriyet’in önemli bir yenilik olduğunu her birimizin bunun bilincinde olmamız gerektiğini şu sözleriyle vurgulamıştır: “Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.”

Böyle bir kahramanın dediklerini ve yaptıklarını en iyi şekilde anlayıp daha da ileriye götürmek bizlere yani Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak bir vazife, bir zorunluluktur. Hediye ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni ilerletmeliyiz. Ayrıca o özel günlerimizi Atatürk ve şehitlerimizin adına en güzel şekilde anmamız gerekmektedir.

Şu sıralar dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı uzaktan, internet aracılığıyla kutlamak zorunda kaldık. Ancak hepimizin kalbi aynı duygu ve coşkuyla atıyordu. Ayrıca okulumuzun hazırladığı tören sayesinde bu mesafeyi pek de fark etmedik. Bizlere bu olanağı sağladığı için başta yöneticilerimiz olmak üzere bu törende emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Nice sağlıklı, mutlu 29 Ekimlerde tören alanlarında coşkuyla birlikte olabilmek dileğiyle

Elif TORUN

Fen Lisesi 10A